

HET KEITJE

Wekelijkse uitgave van de St.Petrusparochie

www.st-petrusparochie.nl

e-mail: petrusvis@planet.nl



39^e jaargang no. 1

12-13 januari 2019

De kerstversiering is weer opgeruimd. Het is overal weer 'leeg' geworden. Vandaag maken we in de liturgie een grote sprong van zo'n 30 jaar in de tijd en komen uit bij de volwassen Jezus die zich laat dopen in de rivier de Jordaan.

Het zal er nu om gaan wat dat geraakt zijn door dat kind in de kribbe zal gaan betekenen. We vieren het feest van de Doop van de Heer

In het volgend weekend is het al weer tijd voor de jaarlijkse oecumenische viering bij gelegenheid van de gebedsweek met de lange naam. De zaterdagavond viering vervalt dan.

Een gastkoor uit Hillegom verzorgt de gezangen.

Aanstaande donderdag is de dag van het Jodendom. Traditiegetrouw wordt er een film gedraaid in de ontmoetingsruimte om 20 uur en zal Tineke de Lange de inleiding verzorgen. Van harte welkom.

Nu werden we deze week opgeschrikt door het zogenaamde Nashville document, waar een aantal behoudende protestante voorgangers hun naam onder hebben gezet. En gemakshalve werden alle christenen even op één hoop gegooid.

De media besteden er breed aandacht aan, kon iedereen weer even zien wat een achterhaald geloof christen-zijn is. En natuurlijk doet het heel veel pijn bij mensen die tijdens hun levensweg ontdekt hebben, vaak met heel veel moeite en pijn dat relationele gerichtheid anders is dan wat als 'gewoon' werd verondersteld. En zeker bij mensen die ook gelovig in het leven willen staan en ten diepste aanvoelen dat God liefde is.

Het NHD meestal vooraan als er iets negatiefs te melden is, had een aardig ingezonden opinie artikel van een emeritus hoogleraar van de VU. Voor wie deze krant niet leest, hier onder een deel van de tekst.

om in ieder geval ook wat ander invalshoeken te horen:

Bijbelgetrouwe navolgers

'Bijbelgetrouwe christenen' hebben Nederland (en al eerder de VS) verrast met de 'Nashville Verklaring', waarin onder andere afstand genomen wordt van homoseksuele relaties. Het stuk heeft vrij veel verontwaardiging opgeroepen, maar met een argumentatie die weinig hout snijdt. Argumenten als 'dit is niet van deze tijd' en 'een stap terug' zullen mensen die vasthouden aan de eeuwigheidswaarde van hun geloof niet overtuigen en ook ik word altijd een beetje kregel van het argument datje met je tijd moet meegaan. Soms is het heel goed tegen de heersende publieke opinie in te gaan.

Bijbelgetrouwe oftewel orthodoxe christenen claimen vaak dat zij geheel naar de Schrift leven. In de praktijk is er echter niet veel verschil tussen orthodoxe en vrijzinnige christenen. Beiden winkelen selectief in de Bijbel.

Bijbelteksten

Het Nashville-document noemt een keur aan Bijbelteksten en ik heb ze allemaal gelezen. Er zijn inderdaad een paar teksten die zich negatief uitlaten over homoseksualiteit, te weten Leviticus 18:22 en 20:13; Deuteronomium 21:15 en Romeinen 1:27. In een dik boek als de Bijbel is dat niet veel. Maar - de ondertekenaars hebben daarin gelijk - het staat er wel en ze hebben dus een punt. Volgens Lev.

20:13 moeten zulke mannen zelfs ter dood gebracht worden (vinden de ondertekenaars dat ook?). Ik vind dat progressieve dominees daar veel te makkelijk omheen lopen en ik daag hen uit het lef te

hebben over deze teksten vanaf de kansel te preken.

Ik geef dan maar zelf het voorbeeld. Mijn antwoord zou zijn: het staat er wel, maar ik acht me er niet aan gebonden. Ik heb van Jezus geleerd dat het hoofdgebod, naast de liefde tot God, de liefde tot de medemens is (Marcus 12:30-1 en Mattheus 22:36-8). Daarvoor moet dus al het andere wijken. En Paulus predikt: al had ik het geloof dat bergen kon verzetten, maar had de liefde niet, het baatte mij niets (1 Korinthe 13:1-13).

Bijvrouw

Een mooi voorbeeld van selectief citeren is de verwijzing naar Rich-teren 19:22. Dat gaat over een verhaal van een leviet (tempelfunctio- naris) die een vrouw en een bijvrouw had (!) en op zijn reis gast-

vrijheid krijgt bij een oude man. Dan bonzen er mannen aan de deur en eisen: „Laat die gast van u naar buiten komen, we willen hem nemen.” Die gastheer antwoordt dat hij dat niet zal doen, maar zegt vervolgens [en die verzen worden natuurlijk niet aangehaald door onze bijbelgetrouwe vrienden]: „Ik heb hier mijn dochter en de bijvrouw van mijn gast; laat me die naar buiten sturen. Neem hen maar en doe met hen wat u wilt.” Nou, lekker dan.

In Deuteronomium 21:18-21 leren we hoe we moeten omgaan met opstandige pubers. Ouders moeten die aan de oudsten in de stad voorgeleiden en verklaren: „Onze zoon is opstandig en onhandelbaar. Hij wil niet naar ons luisteren. Hij is een losbol en hij drinkt teveel.” De inwoners van de stad moeten hem dan stenigen tot de dood erop volgt. Wat mij betreft: dan was ik er niet meer geweest.

Maar er zijn ook serieuzere wetten en aanbevelingen waaraan orthodoxe christenen geen boodschap hebben. Deze mensen stemmen vaak op rechtse partijen die het neoliberalisme omarmen dat uitgaat van een wereldbeeld waarin de mens behoort te streven naar winstmaximalisatie. In Amerika stemmen zij zelfs op seksuele losbol en geldwolf Trump. Hun zou ik deze bijbelwoorden willen voorhouden: „Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoeg met wat u hebt” (Hebreeën 13:4). Jezus zegt tot een rijke jongeling: „Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles watje bezit en geef de opbrengst aan de armen” (Mattheus 19:21). Handelingen 2:44-45 vertelt over het leven van de eerste christenen. „Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.” Mij komt dat nogal communistisch over. Dan hoor ik ineens wel weer vaak van de Bijbelgetrouwe christenen dat we dit niet te letterlijk moeten opvatten en dat dat alleen gold in die specifieke situaties. Ja ja.

...

Kortom, de Bijbel is een verzameling boeken die geschreven zijn in de Oudheid, in een wereld waar keiharde straffen de gewoonte waren en gruwelijke verhalen (zoals de Ilias van Homerus) de ronde deden. Ieder die zich iets aan de Bijbel gelegen wil laten liggen, leest daarom de Bijbel selectief en dat kan ook niet anders.

Maar Bijbelgetrouwe christenen die daarbij het hoofdgebod van Christus negeren zijn wel erg ver afgedwaald.

Bert van der Spek

Emeritus hoogleraar oude geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam

En dan stond er nog een bijzonder artikel in de krant met als kop: ‘Goede doelen in paniek na voorstel.’. Aangezien de parochies volop bezig zijn met de voorbereiding op Kerkbalans had het wel even de aandacht. Het betrof een voorstel om donateurs boven de € 15.000 met naam en woonplaats te publiceren op de website. Goede doelen dachten dat daarmee grote gevers zouden worden afgeschrikt. Helaas (of gelukkig) hebben wij niet zulke donateurs. Maar wel heel veel mensen die met een kleinere gave één grote maken.

AGENDA

- Maandag, 9.30 uur Pastorie, Parochieraad, daarna brieven kerkbalans
- Dinsdag, 14.30 – 18.00 uur Ontmoetingsruimte, vergadering Zonnebloem
- Woensdag, 10.00 – 12.00 uur Ontmoetingsruimte,
- Donderdag 20 uur Zin in film over het jodendom
- Vrijdag, 15:30 uur Oecumenische viering in Rosariumhorst verzorgd door de Oud Katholieke Parochie
- Zaterdag, 19:00 uur GEEN VIERING
- Zondag, 10:00 uur Oecumenische viering m.m.v. koor Hatikwa uit Hillegom
Voorgangers van de kerken in Krommenie
-

De collecte vorig weekend was € 203,24.

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst.