

HET KEITJE

Wekelijkse uitgave van de St.Petrusparochie

www.st-petrusparochie.nl

e-mail: petrusvis@planet.nl



39^e jaargang no. 1

6 januari 2019

Feest van de Openbaring van de Heer Driekoningen

En zo staan we al weer in het nieuwe jaar. Nog eenmaal een blik op de kerststal en de kerstversiering, want volgende week is het kind in de kribben al weer een volwassen mens geworden wanneer hij in de rij gaat staan van mensen die zich door Johannes wil laten dopen. Dank voor al het zingen, voorbereiden, versieren, schoonmaken, liturgie verzorgen, en wat al niet meer is er gedaan.

God is mens geworden, nu de mensen, nu wij nog.

Op Oudejaarsmiddag mocht ik olieballen ophalen bij Lex en Jaap Brakenhoff, bakkers alhier. Maar liefst 12 kratten hadden zij klaar staan. Dat is ook wat overbleef bij de zogenaamde wonderbare broodvermenigvuldiging van 5 broden en 2 vissen. Dus dat werd eten en uitdelen. Uiteindelijk konden zo 10 kratten een weg vinden. Dank aan de bakkers en aan de afnemers.

De weg der wijzen

De wijzen gaan op weg. Er is een licht opgegaan in de nacht van hun leven. Ze waren wijs, zochten inzicht.

De ster die hun weg verlichtte, doofde in Jeruzalem, dat bolwerk van macht. Daar was geen zicht op toekomst.

Ze hadden er alleen maar oog voor eigen hebben en houden.

Zelfs de bijbelkenners, die 'beroepsgelovigen', zagen die ster niet schijnen. Om wijs te worden moet je blijkbaar nieuwe wegen gaan,

blijven zoeken naar licht. Wijzen zijn mensen die verder kijken dan macht, die oog hebben voor een Pasgeborene.

Ze gaan andere wegen op zoek naar een echte thuis,

naar een zich echt geborgen weten. Ze durven te geven van wat ze hebben; ze geven zichzelf vol overgave.

De ster, die zij ontdekten hebben, blijft in hen branden,

doet hen nieuwe wegen gaan. Ze worden er door bekeerd.

Geloven in die Kribbe-koning is voor hen een vreugde.

Het maakt hun levensweg goed.

AGENDA

- Donderdag, 8.45 uur Kerkwerken
- Vrijdag, 15:30 uur Woord- en Communieviering in Rosariumhorst
- Zaterdag, 19:00 uur Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast
Voorganger: Pater G. Noom
- Zondag, 10:00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Baars

De collecte vorig weekend was € 331,46.

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst.

Ooit waren er drie Wijzen op stap
op zoek naar een droom, een verlangen achterna,
met een ster die wees naar een Kind in een stal.
Samen met drie, elk met een geschenk: wierook, mirre en goud.
Het beste van zichzelf gewoon voor het Kind in de stal.

Vandaag zijn mensen op stap, samen maar alleen,
met geschenken voor zichzelf:
welzijn voor mijzelf,
macht voor mijzelf,
geluk voor mijzelf.

God, we zoeken reeds lang.
Toon ons de ster zodat we zien wie naast ons stapt.
Zodat we voelen voor wie onze gaven zijn:
voor de mens die naast ons gaat,
voor Het Kind in de stal.

